

40-dagendagboek

Terug naar de Essentie

*De gemeente als beweging
van de Geest*

Kees de Vlieger

Een Kerygma studie

Copyright © Stichting Kerygma Nederland
Kerkstraat 24-3
3781 GB Voorthuizen
Tel. 0342-475048
E-mail: kerygma@kerygma.nl
www.kerygma.nl

De schriftgedeelten zijn overgenomen uit de Herziene Statenvertaling
Copyright © 2010 Stichting HSV
tenzij anders vermeld.

Eerste uitgave oktober 2012

Dit 40-dagendagboek is gebaseerd op de cursusmap 'Terug naar de Essentie' van stichting Kerygma.'. Het is geschreven en samengesteld door Kees de Vlieger.

Zonder schriftelijke toestemming van Kerygma mag niets uit dit boekje worden overgenomen.

Voorwoord

Dit 40-dagenboekje is een onderdeel van een belangrijk proces in de gemeente. De laatste tijd stel ik mezelf de volgende urgente vragen: Hoe wordt de gemeente opnieuw **een beweging van discipelen**? Hoe ontstaat zo'n beweging? En, kan zo'n beweging wel binnen onze bestaande programmastructuren ontstaan?

Elke beweging heeft een DNA-structuur. Dit betekent dat de beweging ergens aan te herkennen is, waardoor ze gedreven wordt en bij elkaar wordt gehouden. Zo'n beweging zien we in Handelingen. Het begon niet met het stichten van een kerk maar met een beweging. Toen door de uitstorting van de Heilige Geest de beweging begon, was er immers nog geen kerk.

Het gaat om een andere manier van denken over de gemeente. De gemeente wordt opnieuw het lichaam van Christus waarvan Jezus het Hoofd is, en waarin door de beweging van de Heilige Geest alle gemeenteleden als discipelen kunnen gaan groeien en bloeien.

Wanneer dit onze visie wordt, gaan we geen andere dingen doen maar de dingen anders doen! Samenkomst, kleine groepen en taken blijven nodig, maar er komt dan meer werfkracht, meer door- en uitwerking, meer vrucht en groei. De Heilige Geest krijgt ruimte en gaat werken.

Door hier over na te denken, is deze nieuwe studie ontwikkeld: **Terug naar de essentie**. Het centrale thema in deze studie gaat over het DNA van de gemeente. Om dit duidelijk aan de gemeente over te brengen, is dit 40-dagenproject opgezet.

De opzet van dit 40-dagenboekje is om je er **elke dag** mee bezig te laten zijn. Als je dat doet, dan haal je er absoluut het meeste uit! Op de kringavonden zal hetgeen je thuis hebt voorbereid en beleefd, de basis vormen voor de invulling van de kringavond. Elke dag van dit boekje bestaat uit twee pagina's met een vaste opbouw. Naast een sleutelvers is er een stukje onderwijs, een getuigenis, een toepassing en een gebed.

Ik wens je Gods zegen toe, deze 40 dagen. Dat het dagen mogen zijn die ertoe bijdragen dat je relatie met God wordt verstevigd en dat je door Gods Geest mag worden meegenomen in een beweging van discipelen van Jezus!

Kees de Vlieger

Inhoud

Voorwoord

WEEK 1	Jezus is Heer en Christus	
Dag 1	Een aankondiging	2
Dag 2	De hemelse Koning	4
Dag 3	David als voorbeeld	6
Dag 4	Koning en volk	8
Dag 5	De komst van het Koninkrijk	10
Dag 6	Nu of straks	12
Dag 7	Kerk of Koninkrijk?	14
WEEK 2	Discipelen van Jezus	
Dag 8	Waarom discipelschap?	16
Dag 9	Discipelen van Jezus	18
Dag 10	Er is geen ander plan	20
Dag 11	Gehoorzaamheid	22
Dag 12	Toewijding aan Jezus	24
Dag 13	Een relatie met Jezus die vrucht draagt	26
Dag 14	God kennen	28

WEEK 3	Liefde en Opdracht	
Dag 15	Liefde & Opdracht	30
Dag 16	Ga dingen anders doen	32
Dag 17	Liefde	34
Dag 18	Opdracht	36
Dag 19	We hebben kracht nodig	38
Dag 20	Jezus is blij	40
Dag 21	Wat is jouw plaats?	42
WEEK 4	Apostolische instelling	
Dag 22	Gezonden in de wereld	44
Dag 23	We hebben visie nodig	46
Dag 24	We zijn geroepen	48
Dag 25	Wie wil gaan?	50
Dag 26	Vijf bedieningen	52
Dag 27	Toegerust worden	54
Dag 28	Bemoedigers nodig	56
WEEK 5	Organische structuur	
Dag 29	Iedereen is belangrijk	58
Dag 30	Een andere kijk op de gemeente	60
Dag 31	Waar ligt het probleem?	62
Dag 32	Huisje - boompje - beestje?	64
Dag 33	Het is mogelijk!	66
Dag 34	Spontane initiatieven	68
Dag 35	Hoe is het mogelijk?	70

WEEK 6 Communitas - teamspirit

Dag 36	Eén van hart	72
Dag 37	Een teamspirit	74
Dag 38	Je eigen belang loslaten	76
Dag 39	Toegewijd aan Jezus	78
Dag 40	Richt je oog op Jezus	80

Inleiding

Dag 1

Een aankondiging

Sleutelvers

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het Evangele. (Marc.1:15)

Onderwijs

Deze eerste week staat het **koningschap van Jezus** centraal. Wat heeft het volk Israel daar lang op moeten wachten. Eeuwenlang is door de profeten de komst van de Messias aangekondigd. Wanneer zal Hij komen? De laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, gaf een hint: eerst zal de profeet 'Elia' komen (Mal.4:5).

Dan wordt de stilte doorbroken en verschijnt er een engel aan de priester Zacharias met een wonderlijke boodschap: hij zou de vader zijn van de beloofde 'Elia' (Luc.1:14-17). Johannes wordt geboren en predikt dat de mensen zich moeten bekeren en zich laten dopen, want de Messias komt eraan. Op een dag komt Jezus bij Johannes, die aan het preken en dopen is. Johannes ziet Jezus en zegt: 'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh.1:29). Jezus wil door Johannes gedoopt worden en terwijl dit gebeurt gaat de hemel open en de Heilige Geest komt op Hem. Hij is de vervulling van Jesaja's profetie in Jesaja 61:1 en zijn bediening begint (Luc.4:16-21).

Hij predikt het Evangelie van het Koninkrijk. Zijn woorden worden bevestigd door vele tekenen en wonderen. Jezus toont dat Hij alle macht heeft. Zijn discipelen en het volk zien Hem in hun verbeelding al op de troon zitten van David in Jeruzalem, om hen bijvoorbeeld te verlossen van de Romeinen.

'Nee', zegt Jezus, 'het is beter dat ik heenga. Ik ga Mijn leven geven aan het kruis voor jullie. Daarna zal Ik na drie dagen opstaan en naar mijn Vader gaan. Ik word de hemelse Koning, maar Ik laat jullie op aarde niet alleen achter, Ik zal jullie Mijn Geest geven'.

Getuigenis

Ik ben gelovig opgevoed en wist als kind al dat Jezus voor mijn zonden is gestorven. Hier was ik altijd dankbaar voor. Toch was mijn leven niet veel anders dan dat van ieder ander. Ik was meer een 'onderzeeboot-christen', kwam op zondagmorgen weer boven water en dook op zondagavond voor de rest van de week weer onder.

Later in mijn leven hoorde ik dat Jezus niet alleen als Verlosser is gekomen maar ook als Heer. Dat Hij Koning is en dat ik zijn Koninkrijk alleen door bekering en geloof kon binnengaan. Ik hoorde dat alle mensen eens hun knie voor Jezus zullen moeten buigen en dat ik verantwoording moet afleggen voor mijn daden. Een heftige confrontatie en ik wist helemaal niet zeker of ik behouden was. Het was wel de eerste stap op weg naar een totaal nieuw en ander leven

Toepassing

Wie is Jezus voor jou?

In het getuigenis lees je over een 'onderzeeboot-christen'. Herkenbaar? Op welke manier?

Wat doet het jou dat Jezus Koning is en dat je aan Hem verantwoording moet afleggen?

Gebed

Here Jezus,

Ik dank U, dat U voor mijn zonden gestorven bent aan het kruis. Waar zou ik zijn zonder Uw vergeving.

Ik geloof dat U Koning bent, dat U op de troon zit in de hemel en dat U ook op aarde alle macht heeft.

Ik wil hier vandaag meer bewust van worden en ontdekken wat dit voor mij persoonlijk betekent.

Dank U dat U dit aan mij wilt laten zien.

In U Naam bid ik dit. Amen.

Aantekeningen